



SS. Arnold Janssen  
und Joseph Freinademetz

**Leiding van de catacomben**

Sinds 1 januari 2009 heeft de Heilige Stoel de catacomben van Domitilla toevertrouwd aan de Missionarissen van Steyl, ook wel de Societeit van het Goddelijke Woord (SVD).

Ons doel is zorg te dragen voor deze Heilige Plaats, en aan pelgrims de diepere betekenis van de geschiedenis te tonen. De Priesters en broeders van deze congregatie van missionarissen hopen de culturele en spirituele betekenis van deze belangrijke Christelijke Catacomben over te brengen aan alle bezoekers.

**Goddelijk Woord Missionarissen : Wie zijn wij?**

Wij zijn een religieuze gemeenschap van missionarissen bestaande uit Broeders en Priesters.

Gesticht in 1875 door de heilige Arnold Janssen.

Wij komen uit verschillende landen en met een verschillende culturele achtergrond en wij leven in internationale en multiculturele gemeenschappen, getuigend van het Goede Nieuws van Gospel, biddend om Gods genade, zodat alle mensen de universele natuur van de kerk leren kennen en de Liefde van God.

**Onze missie**

In ons missiewerk geven we prioriteit aan de meest urgente behoeften in meer dan 65 landen. De lering van Jezus Christus volgend, werken we vooral onder de armen en kanslozen. Ons voornaamste doel is het Woord te brengen onder hen die het nog niet kennen en daar waar lokale kerken hulp nodig hebben.



Met diep respect voor culturele en religieuze tradities van de bevolking waaronder we leven, streven we ernaar met ieder een dialoog aan te gaan om het Goede Nieuws en de liefde van God te verkondigen.

**Voor verdere informatie kunt u onze websites bezoeken:**

[www.domitilla.info/docs/svlinks.htm](http://www.domitilla.info/docs/svlinks.htm)

**Hoe bereikt u de Catacomben van Domitilla**

Van Stazione Termini bus 714 richting tot Piazza Navigatori  
Volg over het plein de Via delle Sette Chiese tot 282  
Van Piazza Venetia bus 160 tot Piazza Navigatori  
Van Piazza S.Silvestro bus 160 tot Piazza Navigatori  
Van Largo di Torre Argentina bus 30 tot Piazza Navigatori

**Openingstijden**

**Van 9:00 uur tot 12:00 uur**

**Van 14:00 uur tot 17:00 uur**

**Dinsdag gesloten**



**Unsere Anschrift:**

Die Domitilla - Katakombe  
Via delle Sette Chiese 282 - 00147 ROMA (RM)  
Tel. 0039.06.5110342  
Fax 0039.06.5110512  
Unsere Websseite: <http://www.domitilla.info>  
E-mail: [info@domitilla.info](mailto:info@domitilla.info)



**DE  
CATACOMBEN  
VAN  
DOMITILLA**



De catacomben van Domitilla behoren tot de grootste catacomben van Rome. Ze bestaan uit een ondergrondse basiliek en circa 17 km gangen, verdeeld over vier niveaus met bijna 150000 graven.



Tijdens u bezoek krijgt u een indruk van het leven in vroeg Christelijke gemeenschappen, hun geloof in Opstanding en eeuwig leven.

Aan de hand van symbolen welke u vindt op de tombes en de fresco's kunt u de relatie met God zien en met de Martelaren, die in dit kerkhof begraven zijn.

Het is een erfenis die eeuwen bewaard is gebleven.



De eerste gangen werden uitgegraven van het eind van de 2e eeuw tot begin 3e eeuw na Christus onder het land wat gedoneerd werd aan de Christenen door de edele Flavia Domitilla, kleindochter van keizer Vespasianus.

Zij werden gegraven vlakbij een al bestaand "hypogeum" (ondergrondse kamer), bekend als Flavische hypogeum, wat bestaat uit een gang met locula en sarcofagen. De gang is met schilderingen versierd.

Later, vlakbij deze gang, werd een Triclinium gebouwd voor de viering van een dodenmaal, om de dode te gedenken.

U kunt ook de grafkapel bewonderen, die bekend staat als Cubiculum van Eros en Psyche.

Om veiligheidsredenen mogen pelgrims alleen de catacomben bezoeken onder leiding van een van onze gekwalificeerde gidsen, met uitleg in Italiaans, Engels, Frans, Spaans, Pools, Portugees en Duits. Bezoek met opgenomen uitleg is op verzoek mogelijk in het Russisch, Grieks, Koreaans, Japans, Kroatisch en andere talen.



De catacomben van Domitilla zijn de enige met een ondergrondse basiliek die u kunt bezoeken.

Uitgegraven aan het eind van de 4e eeuw na Christus, gedurende het pontificaat van Paus Damasus (366-384). Hij werd gewijd aan de heilige Martelaren Nereus en Achilleus, die begraven liggen onder de absis van de basiliek vlakbij het graf van Petronilla.



Fresco's en symbolen geven een indruk van de vroeg Christelijke gemeenschap. U zult onder de indruk zijn van het vakmanschap (met de middelen van toen) van de bouw van dit ondergrondse gangenstelsel op verschillende niveaus .



Willen Pelgrimsgroepen in de catacomben de Eucharistie vieren (ruimte voor 500 personen) dan moet u dit aanvragen.

